

## **God heeft ook een fiets – de atleten – deel 2**

### Hebreeën 12

<sup>1</sup>Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. <sup>2</sup>Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiep lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. <sup>3</sup>Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Dit is de tweede tekst van vandaag waarin het beeld, de metafoor, van een wedstrijd wordt gebruikt.

De wedstrijd waar de schrijver van de Hebreeën-brief het over heeft, is niet een wedstrijd met één winnaar. Je moet in dit geval meer denken aan een vierdaagse, of aan een toertocht met fietsen of schaatsen, of aan de singelloop bijvoorbeeld. Iedereen kan deelnemen en iedereen kan ook het einddoel bereiken. Iedereen die de tocht meeloopt krijgt een medaille. *De Vuelta is een slecht voorbeeld, daar gaat het alleen om de winnaar...*

En net als in de vorige tekst, *de tekst waar Saskia over gesproken heeft*, zijn wij de atleten, jij en ik zijn de deelnemers aan deze wedstrijd. Nu denk je misschien, allemaal leuk en aardig, maar wat houdt die wedstrijd nu eigenlijk in?

Daar komen we achter als we de flow van gedachten uit de Hebreeën-brief proberen te volgen. De schrijver besteedt veel energie om uit te leggen dat de wet en de bijbehorende offerdienst geen duurzame oplossing biedt voor onze problemen. De mensheid (jij en ik) verandert er niet door. Wij blijven dezelfde zwakheden vertonen. Jezus daarentegen, *onze hogepriester* biedt een blijvende oplossing, blijvende vergeving en blijvende hulp. Hij biedt herstel.

### Hebreeën 4

<sup>16</sup>Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

De brief is ook een oproep om een heilig leven te leiden. Of anders geformuleerd: een oproep om een liefdevol leven, een rechtvaardig leven te leiden.

En dan in hoofdstuk 10 lezen we drie aansporingen die te maken hebben met onze wedstrijd. De wedstrijd waar je als gelovige automatisch deelnemer van bent. Onze toertocht... De drie aansporingen, die onze wedstrijd definiëren, beginnen allemaal met de formulering 'laten we...'

### Hebreeën 10

<sup>22</sup>Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

We worden aangespoord om in ons dagelijkse leven God te naderen. Ons best te doen om in contact met Hem te staan.  
En we kunnen dat zonder schroom doen staat er nog bij.

<sup>23</sup>*Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.*

Dit vers is de echo van Hebreeën 4:14

Ik lees dit even uit Bijbel in Gewone Taal, dan is het meteen duidelijk.

<sup>14</sup>*Wij horen bij Jezus, de Zoon van God. Dat geloven we, en daar moeten we aan vasthouden. Jezus is naar de hemel gegaan. En daar, bij God zelf, is hij onze hogepriester geworden. [BGT]*

We worden aangespoord om vast te houden aan het geloof dat we bij Jezus horen. Dat is wie we zijn. Wij nemen deel aan de wedstrijd en maken deel uit van 'het team van Jezus'.

Een aansporing die met *onze identiteit* te maken heeft.

En als laatste:

<sup>24</sup>*Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden,*

Deze aansporing is duidelijk en heeft te maken met de relaties die wij onderhouden. Dit is een aansporing om liefdevol, respectvol, rechtvaardig met elkaar om te gaan.

Samenvattend:

Onze toertocht heeft te maken met:

- 1) Een leven in contact met God  
*Lees, zing, bid, praat met Hem*
- 2) We maken deel uit van 'het team van Jezus', dat is onze identiteit. *Je hoeft hier nooit aan te twifelen, hoe teleurgesteld je ook kunt zijn, in jezelf of in anderen.*
- 3) Relaties met elkaar en met de mensen om ons heen.

Hebreeën 12

<sup>1</sup>*Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. <sup>2</sup>Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof:....*

De wedstrijd, onze toertocht, wordt een stuk makkelijker als we 'onze blik gericht houden op Jezus'.

Prettige wedstrijd!

AMEN